



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 27 oktober 2024

Ankerdienst: Geloven is topsport!

Orde van Dienst



Voorganger: Baukje Jansen
Organist/pianist: Diny Kotterer
M.m.v.: Werkgroep Ankerdiensten

Samen • Vieren • Ontmoeten

OP DE DREMPEL

Welkom en mededelingen

Het lichtje van de kindernevendienst wordt aangestoken

We gaan staan en worden stil

Bemoediging

ovd. Onze hulp is in de Naam van de HEER

gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ovd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Drempelgebed

Aanvangslied: NLB 216 Dit is een morgen als ooit de eerste

AANROEPING

Groet

vg. De HEER zij met u

gem. VREDE ZIJ MET U

Introductie thema: Geloven is topsport!

Thema deel 1: lichamenlijk ontwaken

https://www.youtube.com/watch?v=e7m_5o0KWP4

RONDON HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel

Bijbellezing: 1 Korinthe 9: 24-27

Lied: NLB 727 vers 1, 4, 5 en 6 Voor alle heiligen in de heerlijkheid

Thema deel 2: de training

Luisteren: Je mag ook verliezen van Eline Bakker

<https://www.youtube.com/watch?v=0FLsVFuomIE>

GAVEN EN GEBEDEN

Collectes

Tijdens de collecte luisteren we naar 'You never let go' van Matt Redman

<https://www.youtube.com/watch?v=y83-vMeWc9E>

Ook al loop ik door de vallei van de schaduw van de dood

Jouw volmaakte liefde drijft angst uit

En zelfs als ik midden in de stormen van dit leven zit

Ik zal niet terugkeren

Ik weet dat U dichtbij bent

En ik zal geen kwaad vrezen

Want mijn God is met mij

En als mijn God met mij is

Voor wie zal ik dan bang zijn?

Voor wie zal ik dan bang zijn?

Oh nee, je liet nooit los

Door de stilte en door de storm

Oh nee, je liet nooit los

In elk hoog en elk laag

Oh nee, je liet nooit los
Heer, U liet mij nooit los

En ik kan een licht zien dat komt voor het hart dat vasthoudt
Een glorieus licht dat met niets te vergelijken is
En er zal een einde komen aan deze problemen
Maar tot die dag komt
Wij zullen U hier op aarde leren kennen

En ik zal geen kwaad vrezen
Want mijn God is met mij
En als mijn God met mij is
Voor wie zal ik dan bang zijn?
Voor wie zal ik dan bang zijn?

Oh nee, je liet nooit los
Door de stilte en door de storm
Oh nee, je liet nooit los
In elk hoog en elk laag
Oh nee, je liet nooit los
Heer, U liet mij nooit los

Ja, ik kan een licht zien dat komt voor het hart dat vasthoudt
En er zal een einde komen aan deze problemen
Maar tot die dag komt
Nog steeds zal ik U prijzen, nog steeds zal ik U prijzen
Ja, ik kan een licht zien dat komt voor het hart dat vasthoudt
En er zal een einde komen aan deze problemen
Maar tot die dag komt

Nog steeds zal ik U prijzen, nog steeds zal ik U prijzen

Oh nee, je liet nooit los
Door de stilte en door de storm
Oh nee, je liet nooit los
In elk hoog en elk laag
Oh nee, je liet nooit los
Heer, U liet mij nooit los

Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Uitdaging

Slotlied: NLB 422 Laat de woorden die we hoorden

wegzending en zegen (een keer Amen).

Na de dienst ben jij/bent u van harte uitgenodigd om limonade, thee
of koffie te komen drinken

